

HØJBY



Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Indlæg i Højby Nyt 2015 nr. 7 Fornøjeligt møde i Idrætsforeningen anno 1962



Af Freddy Klausen, Højby Lokalhistoriske Arkiv

I anledning af Idrætsforeningens jubilæum næste år, bliver der gravet flittigt i arkiverne. Vi har fundet følgende referat fra et muntert bestyrelsesmøde i 1962.

Mandag d. 6-8 var vi samlet oppe hos den nygifte Per Nielsen, og det vi skulle tale om var en evt. sportsfest eller rettere et søndagsstævne. Vi bestemte os til søndag d. 26. aug. Spørgsmålet var så blot om vi kunne få nogle hold til at komme, flere mente at det blev besværligt, og derfor blev det sådan, at hver af os skulle sørge for mindst et hold. Vi ville så søge spiritusbevilling til fællesspisningen om aftenen, og så håbede vi ellers på at alt ville gå. Dette var et roligt og stilfærdigt

møde - eller var det ikke? Nåh nej, - da Lise sagde værsgo, troede vi jo at vi skulle ind og spise boller og rigtig tage revanche (hvad jeg tænker på - nåh ikke noget særligt) undskyld Per. Men Lise har nok givet op på forhånd med hensyn til alle disse boller. Så derfor gav hun os noget helt andet. Vi fik først en hel masse forskellige sild med arsenikdråber og sommerdrik til, dernæst vi fik smørrebrød og til sidst en hel masse forskellige kikse og oste og nu var vi på engang ikke stille og rolige mere.

Dette sidste vil især nok både Erna, Lise, Andre og Ejnar skrive under på. Jørgen fandt for resten ud af, at stolene Lise og Per havde fået var fremstillet netop til at sidde at bøje arm og nakke i, og vi andre gav ham ret deri, så skulle det være en anden



Sådan så en protokol ud - før computerne... gang Lise og Per så - nåh nej for resten, Jørgen sagde at næste gang og for fremtiden var det rigtigst og bedst om vi kunne holde os til rå havregryn med mælk - eller et enkelt stykke rugbrød med sukker på. Det er hørt Jørgen!

Næste gang- møde hos Erna, og da skulle vi have bøhmand - jeg mener mand og kone på.

Hvordan mon stævnet forløb? På Arkivet graver vi videre. Måske finder vi endnu en munter